

OORLOG om te overleven

Met zo'n 7 miljard mensen leven we nu al op aarde. Geschat wordt dat het er zo'n 9 miljard zullen zijn rond 2050. Volgt dan een stabilisatie? Anderzijds - en dat lees je nergens - is amper 13% van de aarde voor mensen bewoonbaar. De oceanen met hun 70% oppervlakte en de bergen en woestijnen tellen niet mee. Op die 13% moet het allemaal gebeuren.

Moeilijk bespreekbaar

Dat de overbevolkingskwesatie bij de Belgen leeft, werd duidelijk in een EU-enquête van september 2011. 11% van de Belgische bevolking wees overbevolking aan als het grootste wereldprobleem. Bij het geheel van de ondervraagde Belgen kwam overbevolking op de derde plaats na de klimaatverandering (24%), armoede, honger en drinkwatergebrek (29%). Maar voor de economische crisis die vierde eindigde (8%). Toch is overbevolking in geen enkel commercieel of overheidsmedium een steeds terugkerend thema zoals de andere drie geënquêteerde wereldproblemen dat wel zijn. De kwestie ligt dan ook gevoelig bij veel mensen. Zowel bij de individuele burger die zijn of haar kindwens niet door an-

des te meer werkrachten om bedrijfswinst bijeen te werken en des te meer consumenten om aan te verkopen.

Toch leeft bij "intellectuelen" de gedachte dat wie over overbevolking begint, wel een rechtse malthusiaan moet zijn. Iemand die de rijkdom niet beter wil herverdelen. Want als dat gebeurt, dan zou er toch geen overbevolkingsprobleem zijn? De aarde kan volgens velen makkelijk 12 miljard mensen voeden.

Maar hoe? Hoe produceert de moderne landbouw? Met wat voor gifstoffen? Met welke bodemuitputting? Om van al het dierenleed nog te zwijgen. Nu zijn het inderdaad de rijksten - de elite, maar in het algemeen ook de bevolkingen van de noordelijke geïndus-

weten echter allen hoe moeilijk het is om die naar beneden te halen. En zelfs als we "anders gaan leven", wat haalt het uit als de bevolking in toto haar voetafdruk met pakweg 10% kan verminderen als diezelfde bevolking door inwijking en grotere gezinnen, met 10% stijgt? Wat nu in België het geval is.

Concreet

1) Onze gezondheid. In Nederland was er een tijdlang de partij "Leefbaar Nederland". Die naam drukte uit wat velen aanvoelen in onze steden:

De toegang tot water zal een slagveld worden.

dat zowel het verkeer als het wonen er te druk en te lawaaierig is. Is het massale aantal kalmeer- en slaapmiddelen dat de Belgen slikken, niet een aanduiding dat de mens al de stadsstress niet aankan zonder gezondheidsproblemen? Om nog te zwijgen van "ADHD-kinderen".

2) Ons geluk. Planten en bomen maken mensen gelukkig. De kleur groen draagt van alle kleuren onze voorkeur uit. Maar met de bevolking stijgt ook de bebouwing en blijft het aantal groene ruimtes verminderen. In steden over het hele

land - van Oostende en Brugge over Antwerpen, Brussel, Leuven en tot in Charleroi - voeren mensen actie voor het behoud van bosjes en zelfs van individuele bomen. Wat blijft er over van ons bruto nationaal geluk als straks alle groen verdwenen zal zijn onder het beton van wegen, huizen, scholen, fabrieken, gevangenissen, begraafplaatsen enzovoort?

3) De biodiversiteit. Overal waar steden groeien, wegen aangelegd worden, oerwouden gekapt en moeras- en andere natuurlijke gebieden 'ontgonden' worden, verdwijnt de

habitat (de natuurlijke leefomgeving) van de lokale dieren en planten. Daalt dus de biodiversiteit en verdwijnen er 'bouwstenen' van het huidige natuurlijk evenwicht in hetwelke de mens als soort de jongste paar miljoenen jaren is kunnen ontstaan. Als bijvoorbeeld de bijen blijven verdwijnen zoals nu het geval is, zal dat de voedselvoorziening voor immense problemen stellen.

4) De economie van de toekomst, van onze kinderen. We putten momenteel grondstoffenreserves uit die er miljoenen jaren over gedaan

hebben om te ontstaan. Als die eenmaal zijn verdwenen, zijn die er niet meer voor onze nakomelingen die bijvoorbeeld met petroleum veel interessanter dingen zouden kunnen doen, dan het goedje massaal te verbranden.

5) Vrede en veiligheid. Snel groeiende bevolkingen hebben door de eeuwen heen aan de basis gelegen van burgeroorlogen (zie recent de genocide in Rwanda), massale migraties en oorlogen tussen landen. In de toekomst dreigt met name de strijd om het erg schaarse drinkwater op de planeet bijzonder hevig te worden. In een door het Witte Huis geheimge-

Zullen het economische systeem en de inzet van de allochtonen krachtig genoeg zijn om de gestage stroom nieuwkomers telkens weer tijdig minstens op een leefbaar niveau te integreren? Of zal die integratie zodanig mislukken dat het tot nog meer geweldsuitbarstingen zal komen zoals we die al zagen in tal van Europese steden?

In eigen land komen er in een stad zoals Schaarbeek momenteel elk jaar rond de 2000 à 3000 buitenlanders bij (cijfer Le Vif 30.9.2011). De jongste tien jaar steeg de bevolking die vroeger lange tijd rond de 100.000 schommelde, naar

regenwoud), voor het wereldklimaat en zo verder. Dreigt voor Afrika (en de wereld) een ecologisch/demografische catastrofe zonder voorgaande?

Jan-Pieter Everaerts, uitgever van het dagelijkse e-zine De Groene Belg waarin de overbevolkingsproblematiek een van de vaste thema's is. Hij bereidt er ook een boek over voor, inbegrepen een 14 stappenplan om de groei af te remmen, met op 1 "wereldwijd meer en beter onderwijs voor meisjes".
mediadoc.diva@skynet.be

Wat blijft er over van ons bruto nationaal geluk als straks alle groen verdwenen zal zijn?

houden, voor het Pentagon geschreven rapport uit 2004 werd al geconcludeerd dat "de toegang tot water een slagveld zal worden". "De toekomstige oorlogen zullen gestreden worden om te overleven, en niet vanwege religie, ideologie of nationale eer."

Migratie

Nog afgezien van de dreigende internationale conflicten is er ook de problematiek van de snel groeiende allochtone bevolking in de West-Europese steden. Deels een cultureel en economisch probleem, maar deels ook 'gewoon' een probleem van 'aantallen'.

130.000. Dat merk je overal: op straat, in de huizen, aan en in de scholen.

Maar waar het met de bevolkingsgroei helemaal uit de hand zal lopen, is in Afrika. De bevolking van geheel Afrika zal verviervoudigen in de huidige eeuw: van 800 miljoen in 2000 tot 3,6 miljard in 2100! Over een eeuw zal één mens op drie in Afrika leven, tegenover één op zeven nu. Beeld je even in wat dat zal betekenen voor het politiek, economisch en cultureel belang van Afrika in de wereld. Maar ook voor de migratie naar het noorden. En voor het leefmilieu, voor de tweede long van de aarde (het Congolese



deren bepaald wil zien worden als bij het bedrijfsleven dat volop profiteert van de bevolkingsgroei. Hoe meer mensen,

trialiseerde landen - die serieus boven hun ecologische stand leven, een veel te zware ecologische voetafdruk hebben. We

